

Ontmoeten op de Veluwe

Editie 2019-04



Inhoud

Ontspanning en zegen gewenst!	1
Jongeren in de kerk? - Welkom in de classicale vergadering!	2
Nieuws uit de gemeenten: Uitzending naar Bosnië	3
Activiteiten van de ringen	4
Bijeenkomst Kerkelijk Werkers Classis Veluwe	5
Ontmoetingsdag classicale commissie Kerk & Israël Veluwe	5
50 jaar Raad van Kerken in Ede	6
Heidelbergse Catechismus, 54	6
Gegevens over de classis	6

Ontspanning en zegen gewenst!



De kerk op het westelijk halfrond staat onder druk. Het instituut kerk heeft niet zoveel meer in te brengen in onze samenleving, het is één van de vele spelers geworden op het brede maatschappelijke middenveld. Tegelijk is er het verlangen om als kerk maatschappelijk relevant te zijn en - in overleg met en aanvullend op de overheid - te participeren in onze samenleving. Het is terecht dat de kerk hierin haar verantwoordelijkheid neemt, mits ze zich ook vrij blijft voelen om een kritisch geluid te laten horen. Er is

ook sprake van afnemende betrokkenheid bij de kerk. In mijn ronde langs de gemeenten in classis Veluwe hoor ik het bijna overal: trouwe gemeenteleden komen niet meer of minder vaak naar de kerk, het aantal bezoekers in de avonddiensten neemt af, jongeren gaan liever sporten dan naar de catechisatie enz. Er is soms ook wat verwarring, want we denken soms heel verschillend over thema's. De vertrouwde woorden en vormen zijn voor de één een vaste basis, de ander zoekt naar andere taal en nieuwe uitingen.

Wat doe je als gemeente in deze situatie? Je kunt jezelf terugtrekken en je niet laten storen door alle geluiden en invloeden. Maar u voelt wel aan: dat past niet bij de blijdschap van het Evangelie. Je kunt niet zwijgen als je geraakt bent door de woorden van de Levende Heer die ons zegent en uitzendt om zijn boodschap van vrede en verzoening, vergeving en gerechtigheid door te geven. Natuurlijk, er zijn momenten waarop je rust zoekt om je te bezinnen en geestelijk te voeden. Maar dat leidt als het goed is ook altijd weer naar buiten.

Een andere mogelijkheid is: we zetten de schouders eronder en we zorgen ervoor dat de kerk weer gaat groeien, dat mensen tot geloof komen en actief gaan meedoen met onze groeigroepen of diaconale activiteiten. Het is de kerk van de 'bouwvakkers', de aanpakkers. Enthousiaste mensen die veel in hun mars hebben, maar ook oververmoeid kunnen raken of teleurgesteld kunnen worden over de 'ja maars' en 'dat hebben we al zo vaak geprobeerd' van de critici.

Bij V.d. Brink en V.d. Kooi las ik: *"Binnen de moderne, West-Europese cultuur staan christelijk geloof en de institutionele kerk in toenemende mate onder druk. De vraag naar haar sociale verschijningsvorm is een centrale en dringende vraag geworden. Juist dan, bij deze meer empirische benadering van het fenomeen kerk, is het van belang om het theologisch moment van de goddelijke trouw vast te houden. Het is een stimulans om de ogen open te houden voor nieuwe en opkomende manifestaties van de kerk als lichaam van Christus en gevoelens van defaitisme en berusting niet het laatste woord te laten hebben."* Als werkers in de kerk, wens ik ons toe dat we hier - temidden van onze activiteiten en plannen - steeds naar terug zullen gaan:

Het is Christus die ons als gemeente samen roept: alle reden dus om rust te nemen en aandachtig te luisteren naar wat Hij ons in Woord en Geest te zeggen heeft. Het zou zomaar kunnen dat mensen in onze tijd met overvolle agenda's meer behoefte hebben aan verdieping en tijd voor de 'trage vragen' dan van voor allerlei activiteiten.

We zijn als gemeenteleden aan elkaar gegeven: alle reden dus om aandachtig te luisteren naar die ander die geraakt is door het Evangelie. Ook zij die lid is van een gemeente die niet van 'jouw kleur' is. In het vertrouwen dat in de ontmoeting van hart tot hart de Levende tot ons kan spreken.

We leven als mensen en als kerkgemeenschap in een concrete context: alle reden dus om de woorden van Evangelie te vertolken en te verbeelden voor mensen van vandaag.

Ik sluit af met de slotregel uit de brief die ik door mij bezochte kerkenraden stuur: "Als plaatselijke gemeente mag u bouwen aan een concrete plek van Hoop, in het vertrouwen dat het Christus' kerk is. Hij laat haar niet los. Vanuit deze ontspanning wens ik u Gods zegen toe op uw werk."

Jongeren in de kerk? - Welkom in de klassicale vergadering!



In veel kerken wordt energie gestoken in het bereiken van jongeren. In de ene gemeente gaat dat heel erg goed en is er een bloeiend jongerenwerk, in de andere gemeente is het heel lastig om in contact te komen en te blijven met de jongeren. Als CV Veluwe willen we graag stilstaan bij het jongerenwerk en vanuit de praktijk over en

weer van elkaar leren. Deze bijeenkomst is voor voorgangers, jeugd- en jongerenwerkers, (jeugd)ambtsdragers, leden jeugdraad, gemeenteleden en ieder die het jeugdwerk een warm hart toedraagt. Op 8 oktober vanaf 20.30 uur is er koffie, om 20.45 uur starten we met de pitches en

¹ Zij verwijzen naar de Heidelbergse Catechismus, 54, zie p. 6.

aansluitend zijn er workshops. De avond wordt gehouden in Voorthuizen (Kerkheem, Kerkstraat 35). Graag voor 1 oktober aanmelden bij scriba Gerrit Bok, cvVeluwe@kpnmail.nl

Wat kunt u verwachten?

JOP (jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk) heeft onderzoek gedaan naar het jeugdwerk binnen de kerk. In een korte presentatie worden uitkomsten van dit onderzoek gepresenteerd. Daarna gaan we in gesprek met de jongeren(werkers) zelf. Er zijn drie pitches door een direct betrokkene uit een van de gemeenten uit Classis Veluwe en zij verzorgen ook een workshop.

Pionieren door ds. Gertrudeke van der Maas (predikant PG De Drie Ranken, Apeldoorn)

Alles begint met luisteren. Ook in de pioniersplek in Apeldoorn, gericht op jongere generaties, tot 45 jaar. Aanleiding tot de pioniersplek was dat het aanbod van de kerk niet meer voldoende aansluit bij jongere generaties, terwijl zij wel bezig willen zijn met geloof en zingeving. Doel van de pioniersplek is het met deze mensen zoeken naar nieuwe vormen van ontmoeting en verdieping rondom geloof en zingeving. Ds. Gertrudeke van der Maas neemt u in de workshop mee in de manier waarop zij met haar pioniersteam in Apeldoorn luistert naar wat jonge mensen beweegt en vertelt over de uitkomsten van de luisterfase, die inmiddels is afgerond.

Basiscatechese 10-12 jarigen door Jan Vos (jeugdcoördinator HG Barneveld)

Er is kerkbreed veel belangstelling voor basiscatechese oftewel kindercatechese. Het is ontstaan vanuit de behoefte aan een methode die specifiek aansluit bij de ontwikkelingsfase van 10- tot 12-jarigen. Deze jonge tieners zijn heel leergierig, ook als het gaat om geloven en de kerk. In de workshop staan we stil bij het waarom, de inhoud en vorm van basiscatechese. Ook is er aandacht voor praktijkervaringen.

Helping Hands door Freddy Broekema (coördinator Helping Hands PG Barneveld)

Helping hands is een groep jongeren van ong. 15 tot 24 jaar. De groep valt onder de Pastoraatsgroep Jeugd van de Protestantse gemeente te Barneveld. De jongeren willen mensen helpen die het minder hebben dan zij. Om voor deze mensen concreet de handen uit de mouwen te steken, organiseren ze acties in Barneveld. De projecten waar ze in participeren zijn verspreid over heel Nederland.

Nieuws uit de gemeenten²

Uitzending naar Bosnië



Op 9 juni jl. zijn André en Marja Lichtendonk vanuit de hervormde gemeente van Putten door de GZB uitgezonden naar Bosnië. De dienst werd geleid door hun oud-wijkpredikant ds. H. Markus uit Leerdam. De schriftlezing was uit Mattheüs 28 vers 16-20 en uit Handelingen 2 vers 1-11. Kerntekst voor de prediking was: “En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken...” De uitzending werd verricht door de plaatselijke predikant en bestuurslid van de GZB ds. W.C. Polinder. Namens de GZB sprak dhr. Iwan Dekker, regiocoördinator Europa. Adré Lichtendonk sprak vervolgens nog een enkel woord. Adré en Marja werden door de kerkenraad en door de gemeente toegezongen met Lied 356 uit de bundel Weerklank. Zij gaan de kerken in Bosnië dienen door middel van toerusting, bemoediging, hulp bij diaconale taken en het stimuleren van onderlinge verbondenheid.

² Voor deze rubriek mag u berichten naar mij mailen die u wilt delen met de andere gemeenten in de classis: ter informatie, ter inspiratie, ter bemoediging etc..

Activiteiten van de ringen

Ring Hattem



Op maandag 30 september hoop ik veel gemeenteleden uit de ring Hattem te ontmoeten . Een van de agendapunten is het 'rondje door de ring'. Iedereen die dat wil mag zijn gebeds- en dankpunt noemen. Daarna gaan we met elkaar het geloofsgesprek oefenen, aan de hand van het woord HOPEN, dat ook richting geeft aan het beleidsplan i.w. van de classis Veluwe. Het staat voor werkwoorden als o.a. horen, ondersteunen, ontmoeten, prikkelen. Naast een korte inleiding gaan we vooral met elkaar in gesprek. U bent van harte welkom op maandag 30 september 2019 in de Hervormde kerk Epe, Enkweg 2, 8162

VW Epe. We beginnen om 19.30 uur, de koffie staat om 19.00 uur voor u klaar. Indien u het voornemen hebt om deze avond bij te wonen, wordt u vriendelijk verzocht uiterlijk 23 september 2019 door te geven met hoeveel personen u denkt te komen via het e-mailadres: scriba@goedeherderkerkepe.nl.

Ring Apeldoorn

Voor de (ouderling)-kerkrentmeesters van alle gemeenten uit de voormalige Classis Apeldoorn wordt op dinsdag 29 oktober 2019 een bijeenkomst georganiseerd . Deze bijeenkomst vindt plaats in het verenigingsgebouw "Het Hoogepad " Papenberg 5 in Beekbergen. De aanvang van het programma is om 20.00 uur. De koffie staat vanaf 19.30 uur klaar.

De voorbereidingsgroep wil, na een kennismakingsronde, met elkaar praten over mogelijke samenwerkingsvormen, in welke vorm dan ook. In de ring Apeldoorn zijn in verhouding veel kleine PKN gemeenten. Aan de orde komen de diverse deelterreinen van werkzaamheden van de colleges van kerkrentmeesters. Op welke terreinen kan er meer worden samengewerkt, al dan niet met hulp van landelijke kerkelijke organisaties zoals bijvoorbeeld : KKG, SKG, KKA en Stichting Oude Gelderse Kerken. Dit om de taken van het plaatselijke college van kerkrentmeesters te verlichten. In de tweede helft van de avond zullen wij een drietal onderwerpen, die van te voren in de uitnodiging door de betrokken gemeenten zijn aangedragen, verder uitdiepen. De voorbereidingsgroep rekt op een zo groot mogelijke opkomst en een vruchtbaar gesprek.

Ring Harderwijk

Het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken is het college in onze kerk dat toeziet op de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van gemeenten, diaconieën, en classicale vergaderingen. Tijdens de ringavond op 13 november in Harderwijk vertelt de voorzitter van het CCBB, dhr. C. Hovius uit Apeldoorn, over de functie en taken van het CCBB. Hij licht de werkwijze toe en vertelt waar het CCBB naar kijkt. Het is ook belangrijk voor het CCBB om te horen welke vragen er leven en waar u misschien tegenaan loopt in uw college.

U bent van harte welkom op woensdag 13 november 2019 in "De Wheme" te Harderwijk, Kerkplein 2; aanvang 19.30 uur. Om te weten op hoeveel personen er gerekend kan worden verdient het aanbeveling om uiterlijk 31 oktober a.s. een mailtje te sturen naar: bertushoekert@hotmail.com. Wij zien uit naar uw komst.

Bijeenkomst Kerkelijk Werkers

Vorige jaar oktober hebben we als Classis Veluwe een eerste bijeenkomst georganiseerd voor de Kerkelijk Werkers binnen de classis. Dat smaakte naar meer. Dit jaar is er een bijeenkomst in Verpleeghuis Rumah Kita dat speciaal is opgezet voor Indische en Molukse ouderen. Als het goed is hebben alle kerkelijk werkers een uitnodiging ontvangen. De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 10 oktober in Rumah Kita, Plein 15 Augustus 1, 6708 AL Wageningen. Je komt wordt zeer gewaardeerd! Mede i.v.m. de catering willen graag weten of je komt. Stuur uiterlijk 7 oktober een mail naar de scriba: cvVeluwe@kpnmail.nl.

Ontmoetingsdag classicale commissie Kerk & Israël Veluwe



Op zaterdag 12 oktober a.s. wordt een ontmoetingsdag gehouden voor iedereen die zich als kerklid betrokken weet bij het volk Israël. Zoals bekend spreekt onze kerkorde over de 'onopgeefbare verbondenheid' van de kerk met het Joodse volk. Onopgeefbaar, want ons christelijke geloof heeft joodse wortels.

Onze Heer, Jezus, was een jood. Gelukkig zijn er ook binnen het ressort van de classis Veluwe velen die hun best doen om daaraan aandacht te geven en daarvoor aandacht te vragen. Het is goed om elkaar dan zo nu en dan te ontmoeten. Je hoort ook eens hoe anderen het doen. En we willen zelf ook telkens weer bij leren. Daarom zijn we blij dat we ds. Bart Gijsbertsen bereid hebben gevonden om op die dag iets te vertellen over "Geloven met een Hebreeuws ijkpunt." Ds. Gijsbertsen heeft al het nodige gepubliceerd over onze relatie met het jodendom. En iemand heeft eens die zin, Geloven met een Hebreeuws ijkpunt, bedacht als een samenvattend opschrift boven al die boeken.

Kortom, de Classicale Commissie Kerk & Israël Veluwe, heeft een ontmoetings- én toerustingsdag kunnen organiseren met ds. Gijsbertsen als spreker. Plaats: 't Venster, Hervormde Gemeente Nieuwe Kerk Noord, Horsterweg 40, 3851 PJ Ermelo (tien minuten lopen vanaf station Ermelo).

Tijd: zaterdag 12 oktober. Om half elf is de zaal open, en er is koffie of thee. Om elf uur beginnen we. Om 12 uur is er tijd voor de lunch. Het is wel de bedoeling dat u zelf uw lunchpakketje meeneemt. Voor koffie en thee en soep wordt gezorgd! Daarna gaan we nog even verder, en we sluiten af om twee uur met een korte viering met het oog op Jom Kippoer (Israël viert dat op 9 oktober). Tussen de middag is er wel een collecte, om de onkosten te kunnen bestrijden.

We hopen dat velen zich deze kans om zich te verdiepen in onze joodse wortels niet laten ontnemen. Zaterdag 12 oktober! Voor het programma en praktische informatie kunt u de website van de commissie raadplegen: <https://www.kerkenisraelveluwe.nl>.

Leo IJkel

50 jaar Raad van Kerken in Ede



Raad van Kerken Ede

Langs deze weg feliciteren we de Raad van Kerken in Ede met hun 50-jarig jubileum. Zij vieren dat op zaterdag 28 september 2019 in Kerkelijk Centrum Emmaüs, Laan der Verenigde Naties 94, 6716 JE Ede. Tijdens een symposium zal de bekende theoloog en

publicist Erik Borgman samen met de aanwezigen op zoek gaan naar een antwoord op de vraag waar de relevantie ligt van de kerk in de huidige samenleving. De dag wordt afgesloten met een viering, waarin voorgangers uit de lidkerken van de RvK in Ede zullen meewerken. De middag begint om 14.30 uur. Het programma loopt tot ong. 19.00 uur. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Albert Schol, voorzitter (voorzitter@raadvankerkenede.nl) en Rita Aelbers, secretaris (secretariaat@raadvankerkenede.nl).

Heidelbergse Catechismus, 54



Wat gelooft u over de heilige, algemene, christelijke kerk?

Dat de Zoon van God van het begin van de wereld tot aan het einde zich uit het gehele menselijke geslacht een gemeente, die tot het eeuwige leven is uitverkoren, door zijn Geest en Woord in de eenheid van het ware geloof vergadert, beschermt en in stand houdt, en dat ik hiervan een levend lid ben en eeuwig zal blijven.

Informatie over de classis

Website Classis Veluwe: www.pknclassisveluwe.nl.

We wijzen u ook op de Facebookpagina van onze classis: **Classis Veluwe - Protestantse Kerk**. Ook daar vindt u informatie over activiteiten, impressies van bijeenkomsten en andere relevante informatie vanuit de bredere kerk en samenleving. Als u mee wilt praten, kunt u zich aanmelden bij de **Facebookgroep: Classis Veluwe - Protestantse Kerk in Nederland**. Dit is een besloten groep, zodat we kunnen voorkomen dat alles en iedereen berichten in deze groep kan plaatsen.

U ontvangt deze 'Ontmoeten op de Veluwe' omdat u betrokken bent bij de Classicale Vergadering Veluwe. Het is geen nieuwsbrief die volledigheid nastreeft, voor actuele informatie verwijs ik u naar de website van de classis. U bent vrij deze nieuwsbrief verder te sturen en informatie hieruit te gebruiken in uw kerkblad of op uw website.

Als er geen naam onder een stukje staat, is het van mijn hand. Als u aandacht wil voor een activiteit of een impressie wil delen (van bv. een ringactiviteit, een activiteit als kerk in het dorp, een gemeenteactiviteit voor jongeren etc.) die ook van waarde kan zijn voor andere gemeenten, zie ik dat graag tegemoet.

Gegevens classispredikant Classis Veluwe:

ds. Wilbert van Iperen - w.vaniperen@protestantsekerk.nl - 06 - 31 99 14 77

